

## SONGS OF PRAISE 3 mei 2026

*Presentatie Judith van Klink Begeleiding Wim Kusee*

**Zingt volop Gods lof** de hemelen rond.  
Verblijdt u in Hem een lied in de mond,  
Gij engelen, machten voor zijn aangezicht  
En zingt u te buiten in 't hemelse licht.

Zingt volop Gods lof! Gij aarde in koor  
stem in met het lied dat daar wordt gehoord.  
Bezing zijn genade, Gij schepping, looft Hem die u leerde  
zingen. Geef liefde uw stem!

Zingt volop Gods lof! Laat horen de klank  
van snaren en fluit: betoon Hem uw dank!  
Met al wat geluid geeft sla aan het akkoord van wat hij  
gedaan heeft en zing het dan voort

Zingt volop Gods lof want waardig is Hij  
mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij  
tot leven geroepen, voor liefde bestemd. Besteed dan uw  
adem aan zingen voor Hem!

*Tekst H.W. Baker Vertaling Sytze de Vries Melodie C.H. Parry*

### **Zing een nieuw lied voor God de Here**

Want Hij bracht wonderen tot stand  
Wij zien Hem heerlijk triomferen  
Met opgeheven rechterhand  
Zing voor de Heer, Hij openbaarde  
Bevrijdend heil en bindend recht  
Voor alle volkeren op aarde  
Hij doet zoals Hij heeft gezegd

Ja, Hij is ons getrouw gebleven  
Hij heeft in goedertierenheid  
Naar de belofte ons gegeven  
Het huis van Israël bevrijd  
Zijn volk is veilig in zijn handen  
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd  
Zo werd tot in de verste landen

Het heil van onze God aanschouwd  
*Tekst J.W. Schulte Nordholt/J. Wit Melodie Straatsburg/Geneve*

### **Zing een nieuw lied voor God de Here**

en weest van harte zeer verblijd.  
God wil alhier met ons verkeren,  
hier wordt een huis voor Hem bereid.  
Hij heeft de hand en het verstand  
gezegend voor het werk,  
de bouw van Christus' kerk.

God wil aan ons telkens weer tonen  
dat Hij genadig is en trouw.  
Dat Hij met ons samen wil wonen,  
geeft ons de moed voor dit gebouw.  
Maar niet met steen en hout alleen  
is 't grote werk gedaan.  
't Zal om onszelve gaan.

De Heilige Geest geeft taal en teken.  
Christus deelt al zijn gaven uit.  
De Vader zelf wil tot ons spreken  
en elk verstaat wat het beduidt.  
Wees ons nabij en maak ons vrij  
in dit uw heiligdom. Kom, Here Jezus, kom!  
*Tekst Jan Wit Melodie Valerius Gedenckklanck 1626*

**De dag, door uwe gunst ontvangen** / is weer voorbij, de  
nacht genaakt / en dankbaar klinken onze zangen  
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

Die dan, als onze beden zwijgen / als hier het daglicht  
onderduikt / weer nieuwe zangen op doet stijgen,  
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Zodat de dank, U toegezonden / op aard nooit  
onderbroken wordt / maar steeds opnieuw door  
mensenmonden / gezongen en gesproken wordt.

Voorwaar, de aarde zal getuigen / van U, die thans en  
eeuwig zijt / tot al uw schepselen zich buigen  
voor uwe liefd' en majesteit.

*Tekst J. Ellerton Vertaling Jacqueline van der Waals Melodie C.C. Scholefield*

**Gij die alle sterren houdt** / in uw hand gevangen,  
Here God, hoe duizendvoud / wekt Gij ons verlangen!  
Ach, ons hart is verward / leer het op uw lichte  
hoge rijk zich richten.

Want de lichten die wij zelf / aan de hemel stelden,  
Ginst' rend in het zwart gewelf / sterren, ongetelde,  
al hun glans dooft nochtans / dan is heel ons leven  
door de nacht omgeven.

God, is dan wat U verliet / uit uw hand gevallen?  
Mist Gij onze wereld niet / bij uw duizendtallen?  
Blijf niet ver, doe één ster / in de nacht ons gloren,  
of wij zijn verloren!

Christus, stille vaste ster / o Gij licht der lichten,  
waarnaar wij van her en der / onze schreden richten,  
geef ons moed; 't is ons goed / U te zien, Getrouwe,  
uw hoog rijk te aanschouwen.

*Tekst Ad den Besten Melodie Dresden 1694/Darmstadt 1698*

**Nog voordat je bestond** / kende Hij je naam  
Hij zag je elk moment / en telde elke traan  
Omdat Hij van je hield / gaf Hij zijn eigen zoon  
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt

En wat je nu ook doet / Zijn liefde blijft bestaan  
Ook niets wat jij ook deed / veranderd daar iets aan  
Omdat Hij van je houdt / gaf Hij zijn eigen zoon  
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Refrein: Kom tot de Vader / kom zoals je bent  
Heel je hart, al je pijn / is bij Hem bekend  
De liefde die Hij geeft / de woorden die Hij spreekt  
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet / Zijn liefde blijft bestaan  
Ook niets wat jij ook deed / veranderd daar iets aan  
Omdat Hij van je houdt / gaf Hij zijn eigen zoon  
En nu is alles klaar wanneer jij komt Refrein 2x

De liefde die Hij geeft / De woorden die Hij spreekt ] 2x  
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt ]  
*Tekst en melodie Russell Frager Vertaling Mireille Schaart*

**In de nacht van strijd en zorgen /** Kijken wij naar U  
omhoog / Biddend om een nieuwe morgen  
Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen / Al begrijpen wij U niet  
U blijft ons met liefde dragen / U die alles overziet

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop / Dat heeft U  
aan ons beloofd / Niemand anders, U alleen  
Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen / Jezus heeft het ons  
gebracht / Mens, als wij, voor ons gebroken  
In de allerzwartste nacht. Refrein

U bent God, de Allerhoogste / God van onbegrensde  
macht / Wij geloven en wij hopen  
Op het einde van de nacht Refrein 2x  
*Tekst Hans Maat Muziek Adrian Roest*

**Glorie aan God (4x)**  
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.  
Hij 's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.  
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.  
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.  
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.

Refrein Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God (4x)

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:  
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!  
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!  
Hij 's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!  
Jezus is Heer, Redder en Heer! Refrein

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,  
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.  
Heilig en vrij alle tranen voorbij.  
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:  
waardig het Lam, waardig het Lam! Refrein  
*Tekst en melodie: Mark Williams - Ned. tekst: Jan Visser*

Refrein: Liefde, blijdschap, vrede / goedheid en ook trouw  
wil de Heer je leren / door de Heil'ge Geest in jou.

Het is vaak moeilijk om goed te doen / en echt voor God  
te leven / daarom heeft de Heer als hulp voor jou  
Zijn Heil'ge Geest gegeven. Refrein

Waar je ook bent en wat je ook doet / Hij wil je steeds  
weer leren / om door je hele doen en laten heen  
de Vader te vereren. Refrein

Wanneer Gods Geest je leven leidt / dan zul je pas gaan  
merken / dat zijn aanwezigheid je vrede geeft  
en altijd zal versterken. Refrein 2x

Door de Heil'ge Geest in jou 3x  
*Tekst en melodie Pieter van Maastricht*

**Jezus alleen, ik bouw op Hem /** Hij is mijn hoop, mijn lied,  
mijn kracht / Door stormen heen hoor ik zijn stem,  
dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust / Verdrijft mijn angst; nu  
vind ik rust / Mijn vaste grond, mijn fundament;  
Dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij / Klein als een kind, in  
kwetsbaarheid / Oneindig veel hield Hij van mij,  
Leed om mijn ongerechtigheid.

En door zijn offer werd ik vrij / Hij droeg mijn straf, Hij  
stierf voor mij / ontnam de dood zijn heerschappij;  
Dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld / Leek al zijn macht  
tenietgedaan / Maar, o die dag, dat werd vervuld:  
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid / Ben ik van vloek en  
schuld bevrijd / Ik leef in Hem en Hij in mij;  
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood / Dat is de kracht,  
waar ik in sta / Van eerste stap tot aan de dood  
Leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan / Kan mij ooit roven uit  
zijn hand / Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
In die verwachting houd ik stand  
In Hem alleen, in Hem alleen!  
*Tekst: S. Townend. Muziek: K. Getty. Ned. Tekst P.v.Essen*

**In the Lord I'll be ever thankful /** in the Lord I will rejoice!  
Look to God, do not be afraid;  
lift up your voices: the Lord is near,  
lift up your voices: the Lord is near.  
*Tekst en melodie Jacques Bertier*

**Aan de uitgang is er een collecte t.b.v. stichting  
Bayanihan**